

Lezen, leren en ontmoeten

Hier in ons dorpshuis van de boeken
Staat er van alles op de planken
Van het naslagwerk voor onderzoeken
Tot romans en prenten over toverdranken

Boeken om te lezen, om te zien en zelfs om te horen
Boeken die emotioneren, verklaren of angst aanjagen
Boeken om van te dromen, of die nieuwe kennis aanboren
Boeken die je weer vergeet of alsmaar aan je blijven knagen

Zo is er van alles te ontdekken achter een gebonden koft
Maar de bieb brengt ons meer dan een boek met een verhaal
Het is een plek die ons ontwikkeling en ontmoetingen verschaft
Iedereen is altijd welkom, echt een plek voor ons allemaal

Een plek waar het Kennisplein ons wijsheid biedt
Een plek waar de één werkt en de ander relaxed
Een plek waar ik van tentoonstellingen en lezingen geniet
Een plek die veel meer draait om mensen dan om tekst

Dus of je nu komt voor een cursus of een roddelblaadje
Jong en oud kan zich naar onze bibliotheek begeven
De één voor een boek, de ander voor een praatje
Want daar is altijd meer, Flevomeer, te beleven

Marjolein Westendorp, Stadsdichter gemeente Dronten, 2023

Kijk voor meer informatie de vlog bij dit gedicht: <https://youtu.be/WdQAUT6QYeU>