

Riff

Opgetild uit het nieuwe land
Zwevend boven landbouwgrond
Overzie jij vlakte en waterkant
Waar eerst alleen de zee bestond

Ter herdenking aan verleden eeuw
Toen het lot van de zee werd beslist
Mensenmacht verstomde haar schreeuw
Niet langer bevaren, niet langer bevist

Ingedamd door mensen, land en dijken
Maakte zij plaats voor ander leven
Ze groeien nu verder als burens en gelijken
Water en Land, die geschiedenis schreven

Er is land nodig voor landschapskunst
En visie, creativiteit en lef voor constructie
Zij kijkt vanuit het water zonder afgunst
En zag hoe menselijk inzicht leidde tot productie

Een kunstwerk dat land en zee samenbrengt
Dat is bedacht, getekend en is gegoten
Waar beton met de zeebodem is vermengt
Een creatie en uitzichtpunt voor landgenoten

Er is haar respect aangedaan
Als ik over land naar Riff stap
Zie ik dat hier iets mooie is ontstaan
En groet ik haar boven aan de trap

Marjolein Westendorp, Stadsdichter gemeente Dronten.
Kijk voor meer informatie over het onderwerp van dit gedicht de vlog: Riff, PB#18245
Kunstwerk met een verhaal, op het Youtube kanaal: Stadsdichter Dronten.