

Zij is als mijn bruid  
De trots van het water  
Druipend van haar gezicht  
Als kwelwater  
Zelfs het zand  
Glitter uit haar ogen als een parel  
Die naar zijn oester verlangt  
En van haar lichaam  
Ruik jij de geur van gras  
Dansend in de avondwind  
En de regen  
Verlangt naar haar aarde

Zij is als mijn bruid  
Maar toch is zij een priesteres  
Ook al veranderde ze haar kleren  
Tot klinkende kerkklokken  
Om te onthouden  
Dat de mensen die heengingen  
Baden toen ze stierf  
Zij verdroegen de pijn  
Op hun schouders  
Onvermoeibaar

Zij is als mijn bruid  
Ze flirt met de nacht  
Ze flirt met de vogels  
Ze is als een gitaar  
Beter gezegd, de droom van maagden  
Kussen voor de passerende  
Die de grond  
Twee stappen zal verkorten

Zij is als mijn bruid  
In alle dingen die eromheen zijn  
Gedraagt de liefde zich als rijm  
Als koolzwart valt stuifmeel  
Op ontwaakte spiegels en muren  
Wie ben jij!  
Oh, de geur van koffie  
Oh, jouw taal die niemand kent  
Alleen maar liefde

Zij is als mijn bruid  
En haar bruidsmeisjes  
Zwermen als zwanen en spreeuwen  
Als huppelende kinderen

Hier wil ik voor jou  
Woorden geborduurd  
Hier wil ik voor jou woorden gezongen  
En in jou  
mensen omarmen  
Die allemaal voor jou  
Hun geloften te vernieuwen)

Daar,  
Ik zal zonnestralen voor jou lenen  
Om wimpers voor jou te maken  
En ik zal je dopen in de regen van april  
En ik zal voor jou mijn vingers  
Als kaarsen uitsteken  
Ik zal jouw naam uithouwen  
Op de oevers van rivieren  
En op mijn schouders  
En mijn handen

Ik zal in je oor fluisteren  
Als de zuidenwind  
En schreeuwen naar anderen

Dronten, oh bruid van Flevoland