

Vrijheid

Vrijheid is

Een wolk zonder regen

Ze onthult haar geheimen

Aan mensen die het gehoor kwijt zijn

Net als de schaduw

Omdat het leven geen plaats biedt aan twee

Jij of jouw schaduw

Vrijheid is

Een tempel zonder bidden

Een huis zonder ramen

Een lantaarnpaal zonder licht

Een boek zonder woorden

Gedichten zullen in slaap vallen

Op de tong van de dichter

Vrijheid is

De waarheid mogen zeggen

bij graven van de doden –

Misschien dat iemand wakker wordt