

**Oh polder
jouw stilte, spreekt
wekt me om samen koffie te drinken
Om het gesprek over je schoonheid te verlengen
En ik flirt met jouw stilte
En ik flirt met jouw polderlucht
Zodat ik spontaan kan spreken
Wij Draaien de letters ondersteboven
Boven je lippen
En ik schrijf alle woorden die ik kwijt was
Laat me voor jouw een jurk van krokussen maken
geschikt voor jouw lichaam
en ook een orchidee
Geschikt voor jouw haar
Laat me, schat, je kussen
Maar als ik nog slaap
Wek me dan weer
Met jouw kussen**