

Welkom aan de nieuwe burgemeester

Er zijn mensen
waar de plaats naar terugverlangt
wanneer zij daar vertrokken zijn.
Als zij hun standplaats verlaten hebben
zijn de burgers daar verdrietig.

En er zijn mensen
die vooraanstaand aanwezig zijn,
hun borst behangen met medailles
van liefde.
Ze knuffelen met hartwarmte
en ze zijn gekroond met trots,
omdat de aarde van ze houdt.

Mensen
die als ze vertrokken zijn
hun sporen achterlaten
en hun foto's de muren bedekken.
Helden zijn het
die onze harten nooit verlaten,
want zij zijn zoals de apostelen:
zij dragen de boodschap
van liefde en vrijheid uit

Aan de heer Aat de Jonge. –

Oh, burgervader,
wij zullen je missen.
Jij was een vader én een vriend voor ons.
Wij zullen je ingetogenheid niet vergeten,
omdat jouw voeling nog in alles zit.

Aan de heer Jean Paul Gebben. –

Hier in Dronten ben ik herboren,
hier in Dronten leerde ik het alfabet van liefde,
hier leerde ik hoe samen te leven.

Hier zeg ik:
wij zullen het Levensboek niet dichtslaan
waarin nog steeds verder geschreven wordt,
dat nog steeds zoekt naar gelukkige
toevoeging.
En u zult de roman voltooien
en u stelt nieuwe hoofdstukken voor
over liefde en leven en vrijheid.

Wij zullen ons gereedschap opnemen,
zodat u het ontwerp kunt voltooien.
En u zult onze polder met uw hand vermooien,
net zoals u eerder deed daar.. in Renkum,
waar u vandaan komt.

Bijna zestig jaar geleden
landden hier de eerste mensen,
zij stonden met hun voeten in de klei.
En ze zijn er nog steeds, met plezier.
U hebt gelijk om hier te komen
en de kans te pakken
om samen met hen verder te bouwen.

Dronten zal altijd veel ruimte geven.
Dus: van harte welkom!