

## Ballet

Als je een schilderij wil maken  
loop dan in de polder rond  
Overal zijn tulpen te zien  
zij vullen de velden  
als een rij van balletdanseressen  
hun jurken van puur natuur  
zwanger zijn ze, met fierheid  
Wat mooi  
een regenboog  
abstracte kunst  
Ze zijn de koninginnen van de lentebloemen  
vol trots  
Met hun stilte  
staan ze op de velden  
stralend  
als bruidsmeisjes  
met gouden kroontjes  
De winden kunnen hen niet verplaatsen  
want ze zijn de trots van de aarde  
Zij kennen de geheimen van vrijers  
ze weten van de lente die wij verwachten  
Graag niet koppen  
alleen aaien...