

Stilte geeft vrijheid zijn naam

Na de stilte ...

**Ik zal jullie niet vertellen
over dood en vrijheid
omdat mijn tas vol zit
met de namen van oorlogen
met data van overlijdens
met schreeuwende kinderen
en met de tranen van weduwen
en dagen van pijn.
Over hoe mijn gedichten
hun maagdelijkheid verloren
in de overspelige dagen.**

Na de stilte ...

**Er klinkt een geluid
hoger dan het geritsel van bomen
op zoek naar een land
om haar kronen te herstellen.
Geluid
op zoek naar mannen
op zoek naar hun geliefden
om de draden van de dageraad
te borduren
in de kleurenbalk van de vlag.
Het is een stem die hen eraan herinnert.**

**Mannen dragen de vlag
op hun bebloede schouders
ze nemen afscheid van de aarde
en in hun zak herinneringen
geborduurd met rood, wit en blauw
mannen die de maan gingen omhelzen.
Sommigen van hen
lopen met trots met ons mee.**

**We zijn hen een herinnering verschuldigd
niet alleen op 4 mei.
Maar wanneer de dag aanbreekt
en de zon opkomt
zie je de medailles van de overwinning
die het licht op hun borst laat schijnen?**

Hoe zouden wij hen kunnen vergeten ?